

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ...

Οι άνθρωποι λένε “η ζωή συνεχίζεται”. Το εννοούν για εκείνους που μένουν να θρηνούν για τις ζωές που χάθηκαν. Λάθος! Η ζωή συνεχίζεται για κείνους που φεύγουν από κοντά μας κι αγκαλιάζουν το αιώνιο παρόν τους σε μια λάμψη αθανασίας. Σε μας απομένει η προσδοκία αυτής της ζωής, της πέρα απ’ τα όρια της παρούσης, της πέρα απ’ τα όρια της αισθητής μας εμπειρίας. Μ’ αυτή την απόλυτη βεβαιότητα συνεχίζω να υπάρχω, γιατί η ζωή μου δεν θα συνεχιζόταν – τουλάχιστον αυθεντικά – όταν το παιδί μου έχει ήδη αναχωρήσει. Κάθε άνθρωπος που μένει ζωντανός στη μνήμη του Θεού, φέρνει σ’ εμάς που απομένουμε προσμένοντας, αυτή τη βεβαιότητα. Κι έτσι ό,τι κι αν ενεργούμε στο πρόσκαιρο παρόν μας, απλό ή σύνθετο, καθημερινό ή σπάνιο, επιφανειακό ή όχι, γίνεται μια κατάρθεση αλλά και μια ευκαιρία στο άνοιγμα της άλλης βιοτής.

Ο Σταυρός είναι δρόμος μα και στόχος. Στέκομαι Κύριε, ανάμεσα σε επιθυμίες και λαχτάρες σε ανθρώπους και ιδέες, ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, στέκομαι και συλλοχίζομαι την ευλογία της επίσκεψης Σου. [...] Πάρε εσύ όλους μου τους φόβους να τους νεκρώσεις στο Σταυρό σου, εκεί που νίκησες το θάνατο κι έκανες κενούς τους τάφους και καινή τη πορεία. [...] Εσύ η ελπίδα μου και ο προορισμός μου.

Μαργαρίτα Σακελλάρη, “Ταξίδι στο φως, Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας”

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ

Τα κατηχητικά μας λειτουργούν και τη φετινή χρονιά ως εξής:

- Κατώτατο κατηχητικό για παιδιά Α-Β-Γ Δημοτικού: κάθε Δευτέρα 15:30-16:30
- Κατώτερο κατηχητικό για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού: κάθε Τετάρτη 15:30 - 16:30
- Ανώτερο κατηχητικό για κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου κάθε Παρασκευή 19:30-20:30
- Ανώτερο κατηχητικό για αγόρια Γυμνασίου – Λυκείου: κάθε Σάββατο 11:15- 12:15



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ!

Τ	Α	Π	Ε	Ι	Ν	Ω	Σ	Η	Ω
Ε	Ι	Ι	Η	Κ	Λ	Η	Ν	Ρ	Μ
Π	Ρ	Σ	Η	Σ	Ν	Χ	Ζ	Ε	Α
Τ	Ρ	Τ	Ε	Ο	Ε	Λ	Π	Μ	Γ
Ω	Κ	Η	Μ	Λ	Μ	Ν	Τ	Ι	Α
Α	Ι	Ο	Κ	Μ	Ε	Σ	Υ	Α	Π
Ψ	Π	Δ	Ι	Α	Κ	Ρ	Ι	Σ	Η
Υ	Π	Α	Κ	Ο	Η	Ρ	Θ	Ι	Ζ
Τ	Σ	Ε	Μ	Ν	Ο	Τ	Η	Τ	Α
Ε	Υ	Λ	Α	Β	Ε	Ι	Α	Ο	Μ

Βρες τις 10 αρετές που κρύβονται στο κρυπτόλεξο! (οριζόντια, κάθετα και διαγώνια)

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δανάης Ι, Έγκωμη 2408,
Λευκωσία

Τηλ.: 22355300

Fax: 22590969

Email:

info@agiosnikolaosengomis.com



Περιοδική έκδοση
Ενορίας Αγίου Νικολάου
Έγκωμης

Νοέμβριος 2014, Τεύχος 2ο

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ... ΤΟ ΚΕΡΙ

- Συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής μας, γιατί είναι κατασκευασμένο από καθαρό **κερί** μέλισσας.
- Επίσης, την πλαστικότητα της ψυχής μας, μιας και εύκολα πάνω του μπορούμε να χαράξουμε οτιδήποτε.
- Ακόμη, τη θεία χάρη, επειδή το **κερί** προέρχεται από τα άνθη που ευωδιάζουν.
- Επιπλέον, συμβολίζει τη θέση στην οποία πρέπει να φτάσουμε, επειδή το **κερί** ανακατεύεται με τη φωτιά και της δίνει έρση.
- Συμβολίζει το φως του Χριστού, καθώς καίει και φωτίζει στο σκοτάδι.
- Τέλος, συμβολίζει την αγάπη και την ειρήνη που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε χριστιανό, επειδή το **κερί** καίγεται όταν φωτίζεται, αλλά και παρηγορεί τον άνθρωπο με το φως του μέσα στο σκοτάδι.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με τη βοήθεια του Θεού λειτουργούν και φέτος τμήματα για μαθήματα βυζαντινής μουσικής, τα οποία διεξάγονται στις αίθουσες του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου.

Δευτέρα και Τετάρτη

- 4:30 - 5:15 μ.μ.- Α' Έτος (για μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου)
- 5:15 - 6:00 μ.μ.- Β' Έτος
- 6:00 - 6:45 μ.μ.- Γ Έτος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5, 6 και 7 Δεκεμβρίου - **Αγορά αγάπης**

(Φιλανθρωπική αγορά χριστουγενιάτικων χειροποίητων αντικειμένων)

14 Δεκεμβρίου - **Αγορά αλμυρών και ζλυκών.**



ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ...

Σε μία πολύ όμορφη τοποθεσία μέσα στο δάσος του Σαϊτά βρίσκεται κτισμένο το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κάποιος για να προσκυνήσει αλλά και να περάσει μία όμορφη μέρα μέσα στη φύση!

ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΩΜΑΙΑΣ (9-11 ΜΑΙΟΥ)

Ένα από τα πολλά γνωρίσματα που χαρακτηρίζει τον Έλληνα Χριστιανό Ορθόδοξο είναι και η ευσέβεια. Έτσι ιερείς και δεκάδες πιστοί μέσα σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα υποδέχτηκαν, προσκύνησαν με ευλάβεια και πήραν ευλογία από τα λείψανα μίας ακόμη Αγίας, η οποία κοσμεί τους ουρανούς και πρεσβεύει για όλους εμάς στον Θεάνθρωπο, την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία.



Σε ένα ζεστό κλίμα και με την παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, ενοριτών και δεκάδων πιστών πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά, η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Έγκωμης. Ομιλητής ο ιερομόναχος Παΐσιος Γρηγοριάτης, ο οποίος πολύ όμορφα μας ανέπτυξε το θέμα “Οι Άγιοι στη ζωή μας” με αναφορά στο βίο πληθώρας αγίων παλαιών αλλά και σύγχρονων. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Από 23 Ιουνίου μέχρι 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 6 κατασκηνωτικές περιόδους στο Φιλάνι. Φετινό θέμα “Παράδοση – Ποιότητα ζωής” για τις παιδικές και εφηβικές κατασκηνώσεις, “Ελληνορθόδοξη Παράδοση” για το ζρήμερο γυναικών και “Η σχέση ως πορεία αυτογνωσίας και αγάπης” για το ζρήμερο νέων. Οι κατασκηνώσεις περιελάμβαναν ποικιλία δραστηριοτήτων όπως αθολόγια, ομιλίες, παιχνίδια, χορό, τραγούδι και πολλά άλλα. Κατασκηνωτές, αλλά και εθελοντές που εργάστηκαν, αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους αποσκευές τους ... όμορφες πνευματικές εμπειρίες αλλά και γνήσιες φίλιες!



ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο ναό μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, από όπου όλοι μπορούν να δανειστούν το βιβλίο της επιλογής τους, συμπληρώνοντας απλά την κάρτα δανεισμού που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.

Πιο κάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από τα βιβλία **“Ο Άγιος Πόνος” (Μαθητεία στην επίσκεψη του πόνου στη ζωή μας)**, και **“Ασκητές μέσα στον κόσμο”** τα οποία μπορείτε να βρείτε στην βιβλιοθήκη μας.

...

Μέσα στη γενική κατάνοηση η υπόθεση του πόνου είναι προσωπική, ο αγώνας είναι προσωπικός, ο πόνος δεδομένος. Ο πόνος είναι θα λέγαμε, το χνώτο του Θεού στη ζωή μας. Ο πόνος είναι το εύκρατο κλίμα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Οι πονεμένοι είναι πλούσια ευλογημένοι από το Θεό. Μακάρι οι μακάριοι να νιώθουν με υπομονή τη μεγάλη χάρη αυτής της μεγάλης ευλογίας. Ο τρόπος αποδοχής του πόνου φανερώνει τον βαθμό γνησιότητας ενός πιστού. Μόνο στα πονεμένα πρόσωπα υπάρχει ένα μουσικό φως, που κάνει απαλά γνωστό το μαρτύριο του εσωτερικού πόνου, ενός αμονιού, όπου λεπτύνεται ο άνθρωπος κι ο λόγος του γίνεται χαριτωμένος, βιωματικός, αδόκιμος, απεριπότος. Μόνο οι πονεμένοι έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Πίσω από τον κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται ο Θεός. Ο πόνος πάντως θα παραμένει ένας εφαλτήρας για υψηλές πνευματικές αναβάσεις και ανατάσεις, για συναντήσεις με την αγία τριάδα που λέγεται Θεός, άνθρωπος, εαυτός. Θα έπρεπε να διακρίνουμε τον πόνο που προέρχεται από τον Θεό, την αμαρτία ή από τους ανθρώπους. **(Ο Άγιος Πόνος)**

Στο νοητό σκεπτόμενο της Εκκλησίας μας πολλοί υπέρλαμπροι ασκότες, δηλαδή γνωστοί άγιοι, ανήκουν στην τάξη των λαϊκών. Εκτός από τους μάρτυρες και τους νεομάρτυρες, που στην πλειοψηφία τους ήταν λαϊκοί, υπάρχουν και πολλοί λαϊκοί άγιοι.

Η αγιότητα λοιπόν, δεν είναι προνόμιο και αποκλειστικότητα των μοναχών και των ιερωμένων, αλλά δυνατότητα κάθε χριστιανού που έχει πίστη ορθή, μετάνοια και αγωνιστικό φρόνημα.

Στην ιστορία της Εκκλησίας μας βλέπουμε ότι μετά την κατάπαυση των διωγμών, οι θερμότεροι χριστιανοί δεν αρκέστηκαν στην απλή χρήση των εντολών μέσα στον κόσμο αλλά εξήλθαν στην έρημο επιδιώκοντας το μαρτύριο της συνειδήσεως, την αδιάλειπτη προσευχή και την ευαγγελική τελειότητα. Έτσι δημιουργήθηκε η τάξη των μοναχών.

Ο τρόπος της ζωής τους απετέλεσε πρότυπο για τους ευλαβέστερους λαϊκούς. Έχιναν φως και παράδειγμα για τους αγωνιζόμενους μέσα στον κόσμο χριστιανούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ασκητική παράδοση που είχε αφετηρία τους μοναχούς της ερήμου και που εμπνέονταν και ενισχύονταν από το άφθαστο παράδειγμα τους.

Την παράδοση αυτή, δηλαδή αυτόν τον ασκητικό τρόπο ζωής, την μετέδιδαν οι γονείς στα παιδιά τους φυσικά και αβίαστα με το παράδειγμα τους.

Κατά συνέπεια η ορθόδοξη οικογένεια, η “κατ’ οίκον εκκλησία” υπήρξε ο φύλακας, ο φορέας, το σχολείο αυτού του ευαγγελικού και ασκητικού τρόπου ζωής. Συνήθως πίσω από κάθε Άγιο υπήρξε και μία αγία μητέρα που θαλούχησε με τα ορθόδοξα ασκητικά νάματα τον υιόν της. **(Ασκητές μέσα στον κόσμο)**

(Το βιβλίο περιλαμβάνει βιογραφίες ενάρετων και ασκητικώς βιωσάντων λαϊκών... διότι και αυτοί έζησαν μέσα στον κόσμο και αντιστάθηκαν τους ίδιους πειρασμούς.)